



In dit nummer:

| | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Editoriaal | blz. 3 |
| 2. Gouden bruiloften in Poppel | 3 |
| 3. Mea Culpa, mea maxima culpa | 8 |
| 4. Cursus genealogie te Geel | 10 |
| 5. Schenkingen | 11 |
| 6. Agenda | 12 |
| 7. Nuttige adressen | 14 |

VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE
REGIONALE AFDELING KEMPEN VZW –
Nationaal nummer: 877340650
Rekeningnummer 880-2179571-28

Driemaandelijks Tijdschrift
Verantwoordelijke Uitgever:
Johan Van Steen, Berkenlaan 22, 2380 Ravels

Afgifte Kantoor : 2390 Malle

De Kempische Genealoog is een uitgave van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Kempen en verschijnt in maart, juni, september en december. Gelieve artikels, advertenties, aankondigingen van activiteiten, enz. in te leveren voor de 10de van de maand waarin het blad verschijnt bij:

Johan Van Steen, Berkenlaan 22, 2380 Ravels
johan.vansteen@telenet.be

of bij één van de andere bestuursleden.

Gelieve alle correspondentie voor VVF-Kempen te zenden naar:

Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 8, 2400 Mol
frans.renaerts@busmail.net

Studiezaal: Kasteel de Renesse
Lierselei 30, B-2390 Oostmalle

Website: <http://users.pandora.be/vvfkempen/>

Bestuursleden:

Voorzitter:

Eugeen van Autenboer Oude Vaartstraat 64, 2300 Turnhout 014/41.46.51

Ondervoorzitter:

Marc Van den Cloot Salphensebaan 24, 2390 Malle 03/312.26.54
marc.vandencloot@telenet.be

Secretaris:

Frans Renaerts Sint-Jozeflaan 78, 2400 Mol 014/81.48.27
frans.renaerts@busmail.net

Penningmeester :

Vic Bertels Thierry de Renesselaan 1, 2390 Malle 03/312.29.89
vic.bertels@belgacom.net

Bestuursleden :

Mariette Backs Wandelweg 4, 2980 Halle-Zoersel 03/383.26.16

Ludo Dierckx Steenovenstraat 43, 2340 Beerse 014/61.21.65
ludo.dierckx@skynet.be

Gerard Keysers Berkenlaan 8, 2275 Poederlee 014/88.22.84

Andre Sannen Achterbos 208, 2400 Mol 014/31.93.26
andre.sannen@scarlet.be

Herman Van De Leur Schorvoortstraat 117, 2300 Turnhout 014/41.67.46

Johan Van Steen Berkenlaan 22, 2380 Ravels 0474/83.72.30
johan.vansteen@telenet.be

Andre Van Steenberghe Pastorijsstraat 19, 2275 Wechelderzande 03/383.38.69
avsteenb@pandora.be

EDITORIAAL

We gaan stilletjes aan naar de zomer. Niet echt de tijd van het jaar om in een archief te duiken op zoek naar je voorouders. Als het aan mijn vrouw lag, zou ik de ganse dag in de tuin moeten duiken. Maar ja, zij is niet zo gebeten door dat virus, de genealogie, als ik. Grasduinend in de archieven hebben we weer wat inspiratie opgedaan voor enkele artikeltjes en is je Kempische Genealoog wederom volledig gevuld. En je komt wat tegen! Op zoek naar meer gegevens over mijn familie in de 19^{de} eeuwse doopboeken van Poppel, kwam ik plots een 2 bladzijden lange beschrijving van een gouden bruiloft tegen. Wie verwacht nu zoiets in een doopboek? De integrale tekst hebben we overgenomen met natuurlijk de nodige “genealogische” bemerkingen.

Dat een genealogie niet altijd zware kost hoeft te zijn, bewijst het artikeltje van André. Pittige details kunnen je stamboom behoorlijk opfleuren. Stel je voor dat je in plaats van een celstraf even op bedevaart moest naar Jeruzalem, Rome, Santiago de Compostela,... Misschien een leuke alternatieve straf die onze rechters misschien ook eens moeten overwegen... In ieder geval, in vroegere tijden gebeurde het. André noemt er een paar die hij tegenkwam in het Fonds Plaisier.

Met de zomer komen ook de verlofmaanden in aantocht. En ook voor VVF-Kempen is het verlof: er zijn dus geen genealogische dagen in juli en augustus op onze vaste stek. We zien jullie echter graag terug op onze genealogische dag van 6 september. Dan hopen we uitgerust zijn en gaan we er weer flink tegenaan. Het belooft immers een druk najaar worden: onze genealogische dagen, start van een nieuwe cursus genealogie in Geel, deelname aan genealogische dagen in o.a. Etten-Leur, ...

Prettig verlof,

Johan Van Steen

Gouden bruiloften te Poppel

De familie Moeskops is één van de vele families die in de kwartierstaat van mijn vrouw zit. Vroeger met de papieren stambomen was het een probleem om alles wat je tegenkomt van een bepaalde familie te noteren. Met de huidige generatie computerprogramma's is het geen punt meer om ganse families erin op te nemen zonder dat je het overzicht kwijt geraakt. Ondertussen was ik ook in contact gekomen met de familiestichting Moeskops en heb ik de familie Moeskops te Poppel grondig onderzocht.

Gouden bruiloften worden tegenwoordig aan de lopende band gevierd. Niemand kijkt er nog echt van op. Dertig-veertig jaar terug kwam je geheid in de krant als je je gouden bruiloft durfde te vieren. Daarvoor was het zelfs gebruikelijk op de plattelandsdorpen om een stoet te organiseren die meestal het leven van de echtelieden uitbeeldde. Ik wist dat Cornelius Moeskops en Maria Jonkers (Neles en Mie voor de vrienden) in 1919 hun gouden bruiloft had gevierd. In het archief van Turnhout bewaren ze enkele streekkranten die te Turnhout gedrukt werden. Aangezien ik de huwelijksdatum kende, was het een koud kunstje om bijgevoegd artikeltje in het "Aankondigingsblad" van 20 april 1919 terug te vinden. Die tekst luidde:

Verleden Dinsdag, 15 April was Poppel in feest. De echtelingen Moeskops-Jonckers vierden hunnen Gouden Bruiloft. 't Was een ware vreugde, niet alleen voor de buurt, maar voor gansch het dorp. Nu mochten zij immers hunne vreugde vrij lucht geven, daar de hand des dwingelands ons dierbaar België niet meer drukt. Maandag begon men met de versiering. De mannen lieten waarlijk hunne genegenheid voor de brave oudjes blijken, want het weder was alles behalve aangenaam. Twee prachtige eerebogen met gepaste jaarschriften voorzien, rezen in de parochie op, eene aan de woning der gelukkige jubilarissen en de andere aan de kerk. Eene dubbele rij van frissche dennenboompjes met papierwerk versierd, strekte zich it van de eene ark naar de andere. Om 6 ure kondigde het blijde geschal der klokken het aanstaande jubelfeest aan. Dinsdag 's morgens was iedereen al vroeg te been om de versiering te voltooien. Aan de huizen prijkten welgekozen jaarschriften, luimige of ernstige doch welgepaste gelegheidsdichten. Ook het gemeentehuis en de woning der Jubilarissen waren prachtig versierd. Om acht ure werd de stoet gevormd aan de aangenomen school, bestaande uit: 1. Maagdekens. - 2. De kinderen der beide scholen met vlaggetjes. - 3. De fanfaren. - 4. De gilde van St. Joris. 5. De gilde van St. Sebastiaan. - 6. De Veloclub. - 7. Prachtrijtuig; de paarden werden door 2 maagdekens geleid. - 8. De gemeenteraad. In de beste orde, onder het spelen van opwekkende marchen, trok de stoet door het dorp om de Jubilarissen af te halen. Voor de plechtige Mis van dankbaarheid stuurde de Z.E.H. Pastoor zijne oprechte gelukwensen toe aan de gezegende echtelingen en schetste hunnen voorbeeldigen levensloop. Na de Mis trok de stoet in dezelfde orde naar het gemeentehuis, alwaar de heer Burgemeester het achtbaar paar geluk wenschte en met Schepene Van Tilburg in naam der gemeente 2 zetels aanbood. Deze Schepene droeg daarna een gelegheidsdicht voor gevolg van eene kleine aanspraak, waarop hij aan de gelukkige echtelingen

eenen gouden bloemtuil overhandigde." Wij laten hier het gedicht volgen:

*Gelukkige oudjes, gij! dus vijftig lange jaren
Elkaar in eer en deugd de huwelijksstrouw bewaren
De man, als steun en troost der zwakke teedre vrouw,
Zij, heldre zonneshijn in 's levens druk en rouw.*

*Voorzeker kreeg ge uw deel in 's wereld droeve rampen,
En hadt ge vaak met tegenspoed te kampen;
Doch, u bleef 's Heeren hulp, die schonk u kracht en moed
En keerde uw zielenleed tot meerdere heil en goed.*

*Gerust mag 't jubelpaar en dankend rugwaarts blikken
Niets in het vereden zal hun kalmen geest verschrikken;
Een loopbaan, gansch op God en godsdienstzin gericht,
Verdienselrijk en vroom, heeft louter goede gesticht.*

*Laat ons allen ons een beê ten hoogen hemel stieren
Opdat we, in waar genot dat paarken nog eens vieren,
Beschut! O milde Heer, en leid hen aan uw hand,
Dan viert gansch Poppel eens, hun feest van diamant!*

*Gelukkige oudjes! zoo ge nog een reeks van jaren
Uw huwelijksstrouw elkaar in liefde moogt bewaren;
Wordt onze wensch vervuld, dan lang nog blijft Cornel,
Zijn vrouw, zijn Mieke lief, op aard een braaf gezetel.*

*Aanvaardt dees gulden tuil, als blijk van ons waarden
Daar wij den besten man en 't beste vrouwtjen eeren
Hoezee! Hoezee! Hoezee! Ons Miekens en Cornel,
Verdiene 't huldelied en ons geschenken wel!
Mevrouw Janssens-Mathé, Turnhout.*

Nu was het de beurt der schoolkinderen, deze droegen bij om het feest op te luisteren door welgepaste dichten, waarin zij hunne kinderlijke liefde voor de achtbare oudjes toonden. Daarna trok de stoet voort onder het zingen van een gelegheidslied en eene menigte Vaderlandsche liederen. De muzikanten voerden hunne prachtigste stukken uit vóór het gemeentehuis en de woning der Jubilarissen. Daarna werd de stoet ontbonden. Appelcienen werden aan de kinderen uitgedeeld, waarna zij opgeruimd met hunne vlaggetjes huiswaarts keerden.

De gelukkige oudjes werden getrokken op portret en hierop ging iedereen een glaasje drinken op de gezond-

| | |
|--|---|
| <p>heid der jubilarissen. Onnodig te zeggen dat het aan geene nieuwsgierigen ontbrak en dat alle Poppelaren eenen genoeglijken dag hebben beleefd, dien zij niet spoedig zullen vergeten.</p> <p>Het is ons onmogelijk geweest al de jaarschriften en gelegenheidsgedichten op te nemen, wij moeten ons bij de volgende bepalen:</p> <p>Aan den praalboog bij de kerk: Laat nu Poppelsche klokken helder schallen bij 't plechtig door velen lang betrachte Jubelpaar.</p> <p>Bij de Zusters: Poppelsche meesteressen wenschen dit jubelpaar proficiat.</p> <p>Bij de Secretaris: De secretaris wenscht dat Jubelpaar proficiat & lange dagen.</p> <p>Bij P. Ruts: Wij juichen en wenschen dat Moeskops & zijn vrouw hoer in Poppel gelukkig leven zou.</p> <p>Bij den Koster: Mie & Neles, gezegende echtelingen, heilvoll & gelukkig leven.</p> <p>Bij de Jufv. Van Raek: Echtelingen Moeskops-Jonckers, vandaag Jubilarissen innig Proficiat.</p> <p>Aan 't Gemeentehuis: Vijftig jaar daar opgeschreven in 't verbond van huwelijksleven. Dit is flink! Vivat proficiat nu!</p> <p>Aan de ark bij de woning der Jubilarissen: Gansch Poppel wenscht dit Jubelpaar menig jaar!</p> <p>Bij den Burgemeester: De Burgemeester wenscht u alle twee Hier vele jaren van geluk en weinig wee!</p> <p>Bij den Meester: U zij menig zalig jaar Juicht de frissche jongensschaar!</p> | <p>Nunc est bibendum, roept men luid Op 't feestgetij van man en bruid</p> <p>Klinkt mijn hamer dag op dag Dreunt mijn aambeeld slag op slag Dreun nu ook mijn jubelklang Neel en Mieken, leven lang!</p> <p>Redekijk is 't, zegt men bij Tist. Dan viert men feest, ja om ter meest. Zoo vijftig jaar, is dat niet raar? Toch wenschen zij dit paar Nog vijf twintig jaar!</p> <p>God gaf u met zijn zegen: Vijftig jaar zon en regen, Vijftig jaar zuur en zoe, Vijftig jaren kwaad en goed, Vijftig jaren werk en rust. Steeds teoreden en gerust Blijft nog wat alhier vertoeven En 't zoet van de oude dagen proeven.</p> <p>Tweemaal zalig Jubelpaar God bewaar U te gaar Tot het honderdvolle jaar.</p> <p>Laat het vlagge waaien Laat het werken staan En om Moeskops wille Aan het feesten gaan.</p> |
|--|---|

Met een beetje logisch nadenken kan je dus ook dergelijke zaken terug vinden in archieven die niet evident zijn als je met je stamboom bezig bent. Cornelius was een zoon van Anna Catharina Moeskops. Anna Maria Jonkers was een dochter van Cornelia Jonkers. De zeven kinderen hebben dus nooit een grootvader gehad, althans toch niet officieel.

De oudste dochter van het gouden echtpaar, Cornelia Louisa Moeskops, huwde Ferdinandus Dickens. Van de zeven kinderen van Ferdinandus en Cornelia overleden er vijf binnen het half jaar na hun geboorte. Cornelia overleed 6 dagen na de geboorte van een tweeling. De enige zoon van Nelis en Mie die huwde, was Frans. Hij huwde te Baarle-Nassau op 12 september 1896 Petronella Appels. Zij hadden verscheidene kinderen te Baarle. Josephina Moeskops huwde te Weelde in 1906

Cornelius Simons. De vier andere kinderen van het echtpaar Moeskops–Jonkers overleden ofwel jong ofwel kinderloos.

Soms krijg je zulke informatie ook in je schoot geworpen. Ik heb me een tijdje bezig gehouden met onderzoek naar de familie Van der Steen die vanuit Chaam over Weelde in Poppel terecht kwam. Het doel was evident: bekijken of deze stam Van der Steen aan de familie Van Steen –mijn familie dus– te linken was. Een toevallige vondst in de doopboeken van Poppel betrof één van de leden van deze stam Van der Steen.

In 1863 geschiedde er blijkbaar een wereldwonder toen er in Poppel plots 2 gouden bruiloften te vieren waren. De pastoor vond het zelfs nodig om de doopsel-inschrijvingen te onderbreken om een twee bladzijden lange relaas van dat gebeuren neer te pennen. Je kan je wel inbeelden dat ik even raar opkeek toen ik tussen al die dopen plots onderstaande tekst vond.

“Op maendag den 1 juny 1863 vierden 2 paer echtelingen, Henricus Van der Steen met Joanna Janssens zijne huisvrouw en Cornelius Snels met Maria Van Roey zijne huisvrouw alhier samen hunne gouden bruiloft, welk feest daeg te vooren om 8 uren 's avonds door het gelui van de grooten klok werd aengekondigd; men had ten dien einde het dorp met 2 rijen masten boomkens versierd. Aen de Kerk en aen de woningen der jubilarissen prijkten praelbogen, overal zag men toepasselijke jaerschriften, op toren en gemeentehuis wapperden de nationale vlaggen, vreugde schoten lieten zich aenhoudend hooren; alles getuigde in wat achtting en eerbied al de inwooners onzer gemeente voor die brave en vredelievende echtgenoten koesterden, en inderdaed op ieders gelaed las men vreugde en te vredenheid.

De Kerk ook had hare feestgewaden aengetrokken en men zag het koor fraei versierd met bloemen, eenen troon met festoenen en jaerschriften omgeven prijkte in des zelfs midden, waervan der men eene daertoe bestemde communiebank had geplaetst; Voor de Koor had men schoon versierde bidbankskens met zetels geplaetst voorde jubilarissen nevens welke hunne kinderen en kindskinderen waeren gezeten. Om 8 uren word er eene solemneele mis met assistentie gecelebreerd, waeronder de jubilarissen met hun talrijk gevolg in de grootste ingetoogenheid en godsvrucht tot de H. tafel naderden, door deze indrukwekkende plegtigheid werden aller herten bewogen, en menigen traen van aendoening vloeide uit de oogen der saemgevloeide menigte. Na de mis werd de lofzang Te Deum aengeheven, waerna men zich stoetsgewijze begaf naer de Pastorij alwaer de 4 ouderlingen met hunne famielie en den Burgemeester gezaementlijk het morgenontbijt

hebben genomen. Onder het middagmael werd den jubilarissen eene hulde dicht opgedragen en verschillende toepasselijke liederen wisselden elkander

beurtelings af; lang nog zal deze zoo plegtige dag in het geheugen van de Poppelsche gemeentenaren geprent blijven, die alle getuigen hebben willen zijn van deze zoo zeldzame en indrukwekkende plegtigheid die ook in de beste orde is afgeloopen. Des anderdaegs is nog eene zingende mis tot dankbaerheid gecelebreerd.

Qoud attestor C. F. G. Cools, Pastor."

Een diamanten bruiloft kwam er helaas niet meer van. In een tijdspanne van nauwelijks vijf jaar na de gouden bruiloft overleden alle jubilarissen. Joanna Janssen overleed op 22 januari 1868 te Poppel. Zij overleefde hierbij nauwelijks met anderhalf jaar haar man, Henricus Van der Steen, die eveneens te Poppel overleed en wel op 7 juli 1866. De twee andere jubilarissen hadden zelfs minder geluk: op 14 juli 1865 overleed Cornelius Snels en dit slechts een vijftal maanden na het overlijden van zijn vrouw, die op 26 februari 1865 overleed.

Vreemder wordt het als je hun huwelijken gaat terugzoeken. Henricus Van der Steen en Joanna Janssen huwden op 2 juli 1813 te Weelde. Eén dag te vroeg, dat kan nog door de beugel. Het duurde even voor ik het huwelijk van Cornelius Snels met Joanna Van Roey (ook: Van Rooy) terugvond. In de Hilvarenbeekse Burgerlijke Stand vond ik ze uiteindelijk terug en wel op 9 november 1814. Wat blijkt: ze waren eigenlijk meer dan een jaar te vroeg met het vieren van hun gouden bruiloft! Het scheelde geen haar of ze hadden ze helemaal niet kunnen vieren! Nauwelijks drie maanden na de dag waarop ze hun eigenlijke Gouden Bruiloft hadden moeten vieren, overleed Joanna Van Rooy.

Waarom vierden ze hun gouden bruiloft een jaar te vroeg? Mogelijk hadden ze reeds in 1813 een kerkelijk huwelijk. Je moet weten dat de bevolking in het begin nogal wantrouwig stond tegenover de burgerlijke stand waardoor heel wat geboortes, huwelijken en overlijdens niet werden aangegeven bij de Burgerlijke stand. Moeten we daar een verklaring gaan zoeken voor de verschillen in de data?

Johan Van Steen

MEA CULPA, MEA MAXIMA CULPA

Zowat 20/25 jaar geleden vonden velen zich plots geroepen om op bedevaart te trekken naar Santiago de Compostela, hoofdstad van Galicia, gelegen in het uiterste noordwesten van het Iberisch schiereiland, noordelijk van Portugal. Een van de redenen die de bedevaartgangers hiertoe aanzetten was de vrije tijd waarover vele jong bruggepensioneerden en personen in andere, gelijkaardige situaties van veel vrije tijd op relatief jonge leeftijd, beschikten.

In vele gevallen ongewild en/of onwetend knoopten velen van deze pelgrims opnieuw aan met een traditie die reeds honderden jaren voordien was ontstaan in het Middeleeuwse Europa, toen de drie belangrijkste bestemmingen Jeruzalem, Rome en Santiago waren. Eerst Jeruzalem dat als gevolg van de kruistochten terug in de belangstellingssfeer was gekomen, vervolgens Rome als centrum van de christelijke wereld en als laatste Santiago de Compostela dat een zeer grote aantrekkingskracht kreeg vanaf het eerste begin van de Reconquista in de negende eeuw.

Naast de vrijwillige bedevaarten, ontstond al vlug het gebruik om allerlei "misdadigers" ook op gedwongen bedevaart te zenden. Het bedevaartsoord bleef niet beperkt tot de drie hoofdbestemmingen, zoals blijken zal uit navolgende teksten. Wij noteerden in het Fonds Plaisier, te raadplegen op het internet, volgende bedevaartsoorden:

Aardenburg in Nederland

O.L.Vrouw van Eerdenborch

Marie van den Bogaerde voor het houden van een "oneerzame herberg". Zij moet bovendien nog een boete betalen en mag daarna vier jaar lang niet in de stad (Antwerpen) komen.

Sinte Eewouts in Elsaeten (Elzas?)

Augustus 1431

Verzoening tussen Peter Roebaertm uit Wilmersdonc, en Adriaen Bloc, ook wonende aldaar. Adriaen moet een som geld betalen en op bedevaart naar Ste Eewouts.

April 1431

Ook Anthonis van de Mortele "presenteerde in de banc van Schepenen den brief der pelgimacie tSinte Eeuwouts in Elsaetenm die hij aldair gedaen hadde vut crachte van eenen soeninc..."

Ten Heyligen Bloede te Wilsnac (bij Berlijn: Ein Wallfahrtszentrum im Spaetmittelalter)

Oktober 1428

Zoenvrede gemaakt tussen Willem Colibrantm den jongen, en Clause Gielis. Willem moet naar Wilsnac een pelgrimage doen en 4 pond was geven voor de kerk

Diverse bestemmingen:

14 Augustus 1437

"Soendinc gemaakt tussen Coppden de Ryke en Cool Gheens, Claus Boyst, Gheen Teemschm, Willeken Aven en Hanneken van der Straten":

Moeten op bedevaart:

| | | | |
|-------------------------------------|------|--------------------------------|----------------------|
| Willeken Aven, die men heet Zeghers | naar | Mompelier | = Montpellier |
| Cool Gheens | naar | Ste Ambrosius te Melanen | = Milaan |
| Claus Boyst | naar | Ste Anthnis te Viennois | = Wenen |
| Hanneken v d Straten | naar | Bordiaux | = Bordeaux |
| Gheen Teemsch | naar | tOnser Vrouwen te Rochemadouwe | = Rocamadour |

7 september 1431

Zoen tussen Gheerken Brugmans en wijn consoorten, ter ener zijdem en Gheert Thysm ter andere wijde. Gheerken moet naar **"tOnser Vrouwen te Ysele"** en een geldsom betalen.

"Item sal de costere, die mede was ten gevechte, doen ene pelgrimage **"ten Heiligen Bloede ter Wilsenacken"** "Item sal Heyn van der Ryt, die mede ten gevechte wasm doen ene pelgrimage **tSinte Matthys te Triyere(Trier)**

Wij citeren ten laatste nog een "zwaar geval":

19 april 1437

"Soeninc" over de manslag door Joes Hillen op Willem van Kessel.

Naast een aantal zielemissen moet Joes 'zonder vlees te eten' op bedevaart **" ten Heiligen Bloede te Wilsnacken"**, vervolgens naar **'Sypers' (Cyprus)**, daarna naar **"tSinte-Pieters te Roeme"**, daarna zes jaren buiten het Markgraafschap (Antwerpen) blijven en als deze zes jaar verstreken zijn moet hij nog een pelgrimage doen naar **" Sinte-Jacops in Galissien"**. Voorts moet hij beloven Jacob Dieric Ankermans niets te misdoen. Deze had hem na de moord gevangen.

Zoals uit bovenstaande citaten duidelijk blijkt, gaat het hier in alle gevallen om een "zoen", waarbij onder leiding van de magistraat daartoe aangesteld door de overheid een verzoening wordt bewerkstelligd tussen de familie van het slachtoffer en de vrienden of familie van de dader, waarbij nogal gepeperde straffen werden uitgesproken.

Meer hierover op internet: http://home.scarlet.be/~ma479346/fonds_plaisier.htm

Andre Van Steenbergen

Cursus genealogie te Geel

Er zijn nog plaatsen vrij op onze cursus genealogie voor beginners te Geel. De lessen gaan door in de Openbare Bibliotheek en Stadsarchief Geel, Werft 30, Geel, zaal Iris(ingang achter Kinopolis). Het lessenpakket ziet er als volgt uit:

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| Les 1 –Burgerlijke Stand tot 1815 | Andre Sannen | 21 september |
| Les 2 –Parochieregisters en Franse tijd | Victor Bertels | 28 september |
| Les 3 –Beginselen oud schrift | Hugo Broen | 5 oktober |
| Les 4 –Schepenregisters en andere bronnen | Andre V. Steenbergen | 12 oktober |
| Les 5 –Computer en genealogie | Marc Van den Cloot | 19 oktober |
| Les 6 –Familiageschiedenis en het inbinden ervan | Frans Renaerts | 26 oktober |

Verder staat ook nog een bezoek aan het VVF-Centrum te Merksem op het programma.

Inschrijven kan door € 35 over te schrijven op rekeningnummer 880-2179571-28 van VVF-Kempen met vermelding "Cursus Geel".

SCHENKINGEN

Onze oproep om bidprentjes, rouwbrieven en andere bescheiden te schenken aan onze bibliotheek kende de laatste maanden een opvallend succes. Hieronder geven wij een overzicht van de aanwinsten van de laatste drie maanden. Wij willen de schenkers van harte danken en hopen dat zij nog heel wat navolgers zullen krijgen.

Vic Bertels

- Herman Taeymans, Westmalle
 - bidprentjes en rouwbrieven
- Fons Bosch, Kasterlee
 - bidprentjes en bestand met overzicht van prentjes in zijn bezit
- Maria De Vrij, St.-Antonius-Zoersel
 - rouwbrieven
- Eugeen van Autenboer, Turnhout
 - Wie is wie 2005-overzicht van protestantse families in België (Prodoc)
- Tjitte van den Beemt, Etten-Leur
 - Genealogie Familie “De Vocht”
- Hortense Segers-Pauwels, Mol-Wezel:
 - 52 bidprentjes en 35 rouwbrieven
- Mariette Backs, St.-Antonius-Zoersel:
 - bewerking BS Halle-Zoersel - PR Huwelijken Halle
- Ivo Stam, Mol Wezel :
 - 22 bidprentjes
- Elisa Nijs, Dessel :
 - album met 360 bidprentjes
- M-J Van Hees-Hapers, Mol-Wezel
 - 30 rouwbrieven
- R. Plompen, Kapellen :
 - Tijdschriften van: Gens Brabantica, Heemkring Hoge en Lage Mierde, Brabants Heem, Polderheem, 't Zuidkwartier, Progen, Genealogie en Computer, Gens Nostra, Antwerpse genealoog, 't Bruggeske Kapellen
 - Publicaties en uitgaven:
 - Bibliografie volkscultuur jaargangen 1994 tot 1999
 - H.K Essen “De Spycker” jaargangen 1992 tot 2005
 - Ossendrecht “Voor allemaal een stukske” (Ad van Veldhoven)
 - The Essex Scottish Regiment (C. van Beeck)
- Johan Van Steen, Ravels:
 - ruil van bidprentjes en rouwbrieven.

AGENDA

Noteer alvast in uw agenda:

SEPTEMBER 2006

6 september **Wat?** Genealogische dag
Waar? kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle
Wanneer? van 15 tot 22u
Wie? VVF-Kempen
Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27
frans.renaerts@busmail.net
<http://users.pandora.be/vvfkempen>

21 september **Wat?** Cursus Genealogie: 1. De Burgerlijke Stand tot 1815
Waar? Stadsarchief Geel, Werft 30, 2440 Geel
Wanneer? van 19.30 tot 22u
Wie? VVF-Kempen ism. Stadsarchief Geel
Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27
frans.renaerts@busmail.net
<http://users.pandora.be/vvfkempen>

28 september **Wat?** Cursus Genealogie: 2. Parochieregisters en Franse Tijd
Waar? Stadsarchief Geel, Werft 30, 2440 Geel
Wanneer? van 19.30 tot 22u
Wie? VVF-Kempen ism. Stadsarchief Geel
Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27
frans.renaerts@busmail.net
<http://users.pandora.be/vvfkempen>

OKTOBER 2006

4 oktober **Wat?** Genealogische dag
Waar? kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle
Wanneer? van 15 tot 22u
Wie? VVF-Kempen
Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27
frans.renaerts@busmail.net
<http://users.pandora.be/vvfkempen>

5 oktober **Wat?** Cursus Genealogie: 3. Beginnselen oud schrift
Waar? Stadsarchief Geel, Werft 30, 2440 Geel
Wanneer? van 19.30 tot 22u
Wie? VVF-Kempen ism. Stadsarchief Geel
Contact: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27
frans.renaerts@busmail.net

<http://users.pandora.be/vvfkempen>

- 7 oktober** **Wat?** Tentoonstelling Etten–Leurse stambomen.
Thema: Genealogie op het internet, met onder andere:
- expositie familiestambomen: Van den Broek, Baremans, Heeren, Jochems, Koevoets, Lauwen, Nuijten, Van Meer, Oomen;
 - informatiestand werkgroep genealogie Etten–Leur;
 - Baanlozencentrum Etten–Leur: cursus genealogie en oud schrift;
 - Heemkundekring Jan uten Houte: bidprentjes en overlijdensberichten, ter plaatse te kopiëren. Boeken over historie Etten–Leur.
 - Regionaal archief West–Brabant: voorlichtingsstand.
 - Nederlandse Genealogische Vereniging: voorlichtingsstand
 - Website Genealogie.westbrabant.nl: met o.a. genealogische werkgroep Sint Willebrord, presentatie website.
 - Stamboomprogramma Aldfaer: demonstratie.
- Waar?** Neerlandsch Koffyhuis, Markt, Etten–Leur
Wanneer? van 10 tot 16u.
Wie? Heemkundekring Jan uten Houte
Contact: Oude Bredaseweg 14, 4872 AE Etten–Leur, Nederland
076–5015569
- 12 oktober** **Wat?** Cursus Genealogie: 4. Schepenregisters en andere bronnen
Waar? Stadsarchief Geel, Werft 30, 2440 Geel
Wanneer? van 19.30 tot 22u
Wie? VVF–Kempen ism. Stadsarchief Geel
Contact: Frans Renaerts, St.–Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27
frans.renaerts@busmail.net
<http://users.pandora.be/vvfkempen>
- 19 oktober** **Wat?** Cursus Genealogie: 5. Computer en Genealogie
Waar? Stadsarchief Geel, Werft 30, 2440 Geel
Wanneer? van 19.30 tot 22u
Wie? VVF–Kempen ism. Stadsarchief Geel
Contact: Frans Renaerts, St.–Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27
frans.renaerts@busmail.net
<http://users.pandora.be/vvfkempen>
- 25 oktober** **Wat?** Genealogische dag
Waar? kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle
Wanneer? van 15 tot 22u
Wie? VVF–Kempen
Contact: Frans Renaerts, St.–Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27

